

Gesprekken over secularisatie



In de week voor Kerst was het weer in het nieuws: Nieuwsuur had een serie over kerkzijn in deze tijd. 'De kerken lopen leeg', roept de verslaggever. 'Hoe is het om christen te zijn in een seculiere samenleving?' (zie: <https://tinyurl.com/y8gtpbkk>), en vervolgens komen weer alle vooroordelen over geloof aan de orde.

Het thema Secularisatie is een belangrijk thema. Het krijgt niet alleen bij sociologen, maar ook bij religiewetenschappers en filosofen al twintig jaar geruime aandacht. De huidige stand van het debat is dat de in de twintigste eeuw geldende visie dat geloof het onderspit delft naarmate kennis en wetenschap groeien (de zogenaamde 'secularisatiethese') fundamenteel onderuitgehaald is. De verhouding tussen geloof en wetenschap is niet een één-op-één verhouding en bovendien blijkt religie helemaal niet 'dood', integendeel. Religie, zingeving, spiritualiteit en ook geloof worden gevormd door een veelheid van factoren die zich op een complexe manier tot elkaar verhouden.

Kortgezegd: secularisatie is geen ontkerkelijking, maar geloofsbeleving en -ervaring verschuiven in de postmoderne tijd in vele richtingen.

In de Ontmoetingskerk is 'secularisatie' een actueel thema. Het is immers niet 'de wereld' buiten ons die seculariseert, maar die 'wereld' met al zijn (geloofs)vragen komt via alle kieren en spleten in onze gemeente naar binnen, sterker nog: die moderne vragen leven in ons eigen hart.



Secularisatiewetenschapper Herman Paul schreef voor breder publiek het verrassende boekje **De slag om het hart: Over secularisatie van verlangen** (3de dr, 2018).

Centrale claim in dit boek is dat (achterflap) "Secularisatie niet allereerst over het hoofd of de handen [gaat], maar over het hart van de mens, de plaats waar onze verlangens geboren worden. Verlangens seculariseren als ze in de ban komen van status, welvaart of geluk. Verlangen naar God komt soms, bijna ongemerkt, op de tweede plaats. Secularisatie is dan ook een slag om het hart: welke verlangens leggen het meeste gewicht in de schaal?"

Paul beweert (en volgt filosofen als Charles Taylor en Bernd Wannewetsch) dat het 'verhaal' van secularisatie als *self-fulfilling prophecy* in de 19de eeuw is ontstaan. Hij geeft daar mooie voorbeelden van. Secularisatie gaat in werkelijkheid echter over een complex van factoren waarbij religieuze beleving voortdurend verschuift.

Wij als predikantenteam Ontmoetingskerk willen deze verschuiving en daarmee de secularisatie in de samenleving en in onszelf (persoonlijk en als kerkelijke gemeente) onderzoeken en beter leren begrijpen.

We hebben dan ook het gevoel dat deze vraag 'groter' is dan het onderwerp op zich en dat het raakt aan ons kerkzijn. In deze kring willen wij 'onzelf scholen' als gemeente met het oog op de toekomst.

WE BENADEREN JE BIJ DEZEN PERSOONLIJK: DOE JE OOK MEE??

Zonder anderen uit te sluiten richten we ons op mensen van 20-55 jaar. Omdat we een open, maar ook ècht inhoudelijk gesprek willen en steeds willen voortbouwen op wat eerder is gezegd, is deelname niet helemaal 'vrijblijvend', maar hopen we dat de deelnemers er zoveel mogelijk zullen zijn op de avonden. Ieders inbreng is welkom, in een sfeer van persoonlijke ontmoeting en vertrouwen horen we ook graag *jouw* verhaal.

Wat: 'Gesprekken over Secularisatie', olv ds. A. Reitsma

Wanneer: begin op **8 januari**, daarna iedere **eerste dinsdagavond van de maand** (met zomerstop)

Kosten: aanschaf boek (doen we collectief: Paperback €16,99; E-book €9,99) *

* Voor wie de aanschaf van het boek financieel problematisch is, mag er geen drempel zijn om mee te doen, meld het dan even (in vertrouwen!) bij ondergetekende, dan zorgen wij voor een boek!!!

Opgeven: vóór 4 jan bij ds. Oane Reitsma via e-mail (**graag aangeven: wel/niet boek bestellen**).